

zoals de grootmeester Gandhi ons heeft aangeraden "Verander de wereld, begin bij jezelf."
We hebben nog zo veel ongebruikte gaven, cadeaus die nog onuitgepakt blijven. Ga de reis aan om jouw gaven en talenten te openen, te ontplooien en volledig in jouw eigen kracht te staan.



Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen:

- ♥ Losse persoonlijke gesprekken €90,- voor 1,5 uur.
- ♥ Een persoonlijk begeleidings-traject van 6 sessies voor €81,- voor 1,5 uur. (€54- korting totaal)



Zubín Nur volgt een Sufi pad in de lijn van de Sufi mysticus Hazrat Inayat Khan. Zij is leraar in de Sufi Ruhaníat International. Zij is geboeid door de zoektocht naar vrede. "Vrede komt als we vrede belichamen." zegt Zubín Nur.



voor meer informatie
www.heartslight.net

bel: 026 3890121 of 06 40008880

mail: zubinnur@heartslight.net

Hoe wandel ik door het leven?



Begeleiding bij
persoonlijke ontwikkeling
met
Zubín Nur

- ♥ Hoe kom ik in mijn kracht?
- ♥ Hoe leer ik mijn grenzen te stellen en te bewaken?
- ♥ Hoe geef ik vorm aan mijn integriteit?
- ♥ Hoe vervul ik mijn harte wens?
- ♥ Hoe sta ik in het leven?
- ♥ Leef ik naar mijn hart?
- ♥ Waarom herhalen zich bepaalde patronen in mijn leven?
- ♥ Waar blijft mijn zelfvertrouwen en hoe leer ik dat te ontwikkelen?

♥♥♥

Resoneren deze vragen in je? Wil je ondersteuning en begeleiding in het vinden van jouw antwoorden?

♥♥♥

Zubín Nur heeft jaren lang ervaring met mensen begeleiden in

het zoeken en vinden van kracht en bezieling. Ze heeft verschillende opleidingen in communicatie en alternatieve en spirituele genezing gevolgd en door haar pad met het westerse soefisme heeft zij veel geleerd. Hierdoor kan zij je coachen in het contact houden met je eigen kern en het leven vanuit
jouw bron.



Als er een uitdaging in je leven is gaat het er vaak om, om bij je eigen hart te zijn en te blijven en om te vertrouwen dat **jouw** oplossing de juiste is **voor jou**. Terwijl je respect behoudt voor de ander. Het verleden los laten ~ er wel van leren **en** er niet meer door gehinderd worden.

♥♥♥

Vanuit je hart leven in tevredenheid met jezelf. Zo wordt je een stralend baken voor jezelf en voor je omgeving. Door onze eigen wijsheid te volgen komt er een groot stuk ontspanning in ons leven en in onze relaties, want dan 'hoeven we niets van de ander'.